



Η στήλη του Προέδρου

Πριν από λίγες μέρες κεραυνός εν αιθρίᾳ έσχισε τον ουρανό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οι Ήνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνώρισαν το κρατίδιο των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Βέβαια, προσωπικά δεν ξαφνιάστηκα γιατί δεν

δέχθηκα ποτέ την άποψη «ότι μετά από μερικά χρόνια θα απονούσε η ένταση και θα ξεχνιόταν το όνομα» (αλλά και ότι κρύβεται πίσω από αυτό). Γιατί, και εύχομαι ο Θεός να με βγάλει φεύτη, πιστεύω πως το όνομα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από τα θολά νερά κρύβονται άλλες πολιτικοστρατιωτικές επιδιώξεις και σχέδια, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να διαβλέψουμε.

Το πρωινό της 29ης Ιανουαρίου του 1985 η θερμοκρασία στη Βόνη της Δυτικής Γερμανίας ήταν περίπου μηδέν βαθμοί και έριχνε φιλό χιόνι. Βρισκόμουν στη Βόνη για να επισκεφθώ μια επιχείρηση στα πλαίσια της έρευνας που έκανα για το διδακτορικό μου.

Έως από ένα περίπτερο το μάτι μου έπεσε στην εφημερίδα Generalanzeiger της Βόννης και τον μεγάλο χάρτη που κάλυπτε σχεδόν την μισή πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Όταν αντιλήφθηκα περί τίνος επρόκειτο, αγόρασα την εφημερίδα και διάβασα το σχετικό άρθρο· όρθιος στο δρόμο-με αποτέλεσμα η εσωτερική μου θερμοκρασία να πέσει πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Το άρθρο ήταν ανατριχιαστικό. Ήταν προφανές πως είχε γραφτεί από Γιουγκοσλαβική πέννα. Όμως, κάθε ανιστόρητος και απληροφόρητος έστω και καλοπροαίρετος Γερμανός ή άλλος ξένος που θα το διάβαζε θα σκεφτόταν πως είναι καιρός να πει κανείς στους «κακούς Έλληνες», πως πρέπει επιτέλους να δώσουν την ελευθερία τους και να επιστρέψουν τα καταπατημένα εδάφη στους «δύσμοιρους και καταπιεσμένους» επί αιώνες Μακεδόνες. Η εφημερίδα δεν ήταν κανένα σπουδαίο φύλο, αλλά την εποχή εκείνη αγοραζόταν απ' όλες τις πρεσβείες και όλους τους διπλωμάτες της Βόννης διότι περιείχε πληροφορίες για την κοσμική ζωή και τα διάφορα που συνέβαιναν, όταν η πόλη αυτή ήταν ακόμα πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας. Και πόσες άλλες παρόμοιες φυλλάδες σε όλα τα πλάτη και μήκη της υφηλίου θα είχαν παρόμοια άρθρα ή ουσιαστικά «πληρωμένες καταχωρίσεις»;

Από τότε άρχισα να ασχολούμαι ερασιτεχνικά μεν αλλά με ενδιαφέρον για το θέμα. Διάβασα πολλά. Μίλησα με πολλούς ανθρώπους. Πήγα σε εκδηλώσεις. Άκουσα διαλέξεις αλλά έκανα και ο ίδιος διαλέξεις κι έγραψα άρθρα. Πολύ επιγραμματικά αυτά στα οποία κατέληξα ήταν τα παρακάτω: Η περιοχή που βρίσκεται σήμερα το κρατίδιο των Σκοπίων δεν έχει γεωγραφική σχέση με την ιστορική Μακεδονία.

Το μεγαλύτερο μέρος της αντιστοιχεί με την αρχαία Δαρδανία, χώρα που φημιζόταν ιδιαίτερα για την απλυσιά των κατοίκων της. Θεωρώ, φυσικά, περιττό να αναφέρω ή να τεκμηριώσω την απόλυτη ανυπαρξία ιστορικής φυλετικής ή πολιτιστικής σχέσης.

Η ιστορία άρχισε με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου πριν από εκατόν τριάντα χρόνια περίπου. Με την πάροδο του χρόνου

και την αλλαγή των πολιτικών καταστάσεων τα πρόσωπα του έργου άλλαξαν. Το σενάριο όμως, κι ο τελικός στόχος παρέμεινε ο ίδιος. Η έξοδος των βορείων γειτόνων μας στο Αιγαίο.

Από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου μέχρι το τέλος του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου διεκδικήτης των ελληνικών εδαφών που θα επέτρεπαν την έξοδο στο Αιγαίο ήταν η Βουλγαρία. Τότε η Γιουγκοσλαβία χαρακτήριζε τη σημερινή περιοχή που αργότερα μετονόμασε σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας» επαρχία της Νοτίου Σερβίας.

Μετά το τέλος του πολέμου και τη συνθήκη της Γιάλτας, ο Στάλιν πιστός στις συμφωνίες του, δεν έθεσε (μέσω της Βουλγαρίας) θέμα διεκδίκησης ελληνικών εδαφών. Αντίθετα ο Τίτο εκμεταλλεύμενος την ιδιάζουσα θέση που του έδωσε η συμφωνία της Γιάλτας και την δυνατότητα των διπλωματικών ελιγμών που είχε παίζοντας σε δύο ταμπλό, έστησε εκ του μηδενός την ιστορία του Μακεδονικού διεκδικώντας για λογαριασμό της Μακεδονίας Ελληνικά αλλά και Βουλγαρικά εδάφη.

Η Γιουγκοσλαβική στρατηγική και η προπαγάνδα ήταν ένα ολοκληρωμένο ορθολογικά διαφραγμένο και ιεραρχημένο σύστημα με κεντρική οργάνωση και διοίκηση με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και με πολύπλευρη μεθόδευση και υλοποίηση. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και πραγματοποίηση αυτού του συστήματος ήταν ο γνωστός Κίρο Γκλιγκόρωφ. Επισήμως, στόχος ήταν η απελευθέρωση του Μακεδονικού λαού, των απογόνων τους, δηλαδή, των αρχαίων Μακεδόνων και της Μακεδονίας της χώρας τους από την κατάκτηση και την κατοχή των Ελλήνων κυρίως αλλά και των Βουλγάρων. Πιστεύω πως τότε μέχρι ενός σημείου η Ελλάδα αναγκάστηκε να μην αντιδράσει για να μη «δυσαρεστηθεί» ο κρυφός αλλά πιστός σύμμαχος της Δύσης ο κομμουνιστής Τίτο. Εξάλλου, το σιδηρούν παραπέτασμα παρείχε την ασφάλεια των σταθερών και αδιαφολινήτων συνόρων.

Το παράξενο είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει πια ούτε Τίτο, ούτε Γιουγκοσλαβία, ούτε μεγαλεπίβολα επεκτατικά σχέδια. Γιατί λοιπόν αυτή η εμμονή κι επιμονή στο όνομα και τους διάφορους συνειρμούς ιστορικούς, πολιτικούς κλπ, που δημιουργεί το όνομα; Και γιατί αυτή η «μπαμπέσικη» συμπεριφορά από συμμάχους μας;

Στην Ελλάδα συνήθως πολλά πράγματα μας βρίσκουν απροετόμαστους. Μήπως, όμως, για αυτό το «μείζον εθνικό» θέμα είναι καιρός να υπάρξει μια ενιαία και εθνικά συναινετική πολιτική και στρατηγική πριν βρεθούμε απροετόμαστοι μπροστά στις μελλοντικές εξελίξεις; Εμείς δεν ονομάσαμε το Ίδρυμα μας τυχαία Αλεξάνδρειο. Ξέραμε γιατί το κάναμε και ξέραμε ότι κατ' αυτόν τον τρόπο επιφορτιζόμαστε με υποχρεώσεις. Είμαστε έτοιμοι να τις αναλάβουμε και θα τις αναλάβουμε, συστρατευόμενοι και

ενισχύοντας τον μέχρι τώρα αγώνα της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και με δικές μας πρωτοβουλίες στους χώρους που μπορούμε να επηρεάσουμε. Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι Ελληνική.

Φιλικά
Στυλιανός Ιωαννίδης

